



Afscheidsviering Pascale °22.04.1967

+ 29.01.2010

Intredelielied: "De Roos", Ann Christy

Men zegt van liefde
dat ze zacht is
als een lief
en teder woord

Men zegt van liefde
dat ze hard is
en zo vaak
het geluk vermoordt

Men noemt haar
hunker en verlangen
men noemt haar
redder in nood

Ik zeg dat liefde
als een bloem is
waarop de zon
haar stralen strooit

Ze is het hart
zo bang en breekbaar
zo wankel
en zo broos
ze is de droom
bang voor 't ontwaken
omdat ze dan
de waarheid hoort

Ze wacht op wie
haar nu willen plukken
op wie haar tranen steelt

Zo bang
om vroeg te sterven
voor ze werkelijk heeft geleefd

En is de nacht
zo koud en eenzaam
duurt het wachten veel te lang

denk dan maar
dat geluk alleen is
voor wie er hevig
naar verlangt

Denk dan maar
dat bittere winters
en dikke
lagen sneeuw
nog nooit
hebben verhinderd
dat de roos
hen overleeft

Kruisteken

Verwelkoming: Nancy

Van harte welkom, goede vrienden, van ver of dichtbij gekomen.
Dank dat jullie met zo velen een gelovige kring willen vormen rond deze beproefde familie.
Als iemand zo jong uit ons midden wegvalt, zoals Pascale, dan voelen we ons geschokt en geraakt tot in het diepste van ons wezen.
Het leven valt stil, alsof niets ons nog kan aanspreken of gelukkig maken.
Klein en machteloos zijn we. We beseffen hoe nietig en kortstondig het leven is.
We wisten het allemaal dat Pascale ernstig ziek was.
We wisten het allemaal dat we ooit definitief afscheid zouden moeten nemen.
Met dit gegeven moeten we verder leven.
Deze pijn en dit verdriet dragen we met ons mee.
Daarom is het ook goed dat we hier met zo velen samen zijn.
Proberen we in deze afscheidsviering woorden van troost en kracht te ervaren.
Proberen we in de teksten en de muziek, gekozen door Pascale, troost te vinden.
Laten we bidden om steun in deze diepe droefheid.
Laten wij ons openstellen voor die oerkracht van liefde, die wij hier God noemen, en vragen dat Hij met ons op weg gaat.

Schuldbelijdenis: Peggy:

Als machteloosheid ons overvalt,
Als angstvalligheid ons verbindt,
Als ongeloof ons vertwijfelt,
Bidden wij om ontferming
Heer, ontferm U over ons

Om alles wat we voor Pascale hadden kunnen doen en zijn,
Om alles wat ongezegd bleef en ongedaan
Christus ontferm U over ons

Dat het niet kan en niet mag en toch telkens weer gebeurt:
Dat een mens sterft midden in het leven.
Dat begrijpen wij zo moeilijk, God.
Heer ontferm U over ons.

Openingsgebed: Els

Als ik kon vliegen
Dan voerde ik je naar de hemel

Als ik je kon dragen over alle kwalen
Dan droeg ik je

Als ik kon praten
Over hemel en aarde
Over leven en dood
Dan praatte ik met je
Tot ik in slaap val op je schoot

We ontmoeten elkaar
In onze dromen
We kijken naar elkaar
In onze dromen

Ik geef je mijn hand
Ik vraag je om meer
Jij geeft zachte kneepjes
En legt je hoofd zachtjes neer.

Eerste lezing: Nancy

Heel zijn leven
Is de mens op zoek
Naar liefde
Naar liefde en geluk
Heel zijn leven wil de mens
Die rode roos plukken
De geur van de liefde ruiken
Haar smaak proeven

Maar wie op zoek gaat
Naar het rood van de roos
Komt de pijn van de doornen tegen
Want die zijn
Onlosmakelijk met de liefde verbonden
Wie de doornen schuwt
De roos niet durft plukken
Zal ook de liefde niet proeven
Zo gaat dat in het leven

Pascale heeft de liefde geproefd
Maar is ook de doornen tegengekomen
En misschien meer dan haar lief was
Toch...de groene bladeren van hoop
Hebben haar er
Telkens weer bovenop geholpen
Hebben haar de moed gegeven
Vol te houden
Is er een beter symbool
Van liefde en pijn
Verdriet en vreugde
Van hoop ook
Dan deze roos?

Lied: "Pastorale" Nicole en Hugo

Mijn hemel blauw met gouden hallen
Mijn wol kentorens, ijskristallen
Kometen, manen en planeten, ah alles draait om mij
En door de witte wolkenpoort tot diep onder de golven boort Mijn vuur, mijn liefde, zich
in de aarde
En bij het water speelt een kind
En alle schelpen die het vindt gaan blinken als ik lach

'k Hou van je warmte op mijn gezicht
Ik hou van de koperen kleur van je licht
Ik geef je water in mijn hand
En schelpen uit het zoute zand
Ik heb je lief, zo lief

Ik scheur de rotsen met mijn stralen
Verdroog de meren in de dalen
En onweersluchten doe ik vluchten, ah als de regen valt
Verberg je ogen in mijn hand
Voordat m'n glimlach ze verbrandt
M'n vuur, m'n liefde, mijn gouden ogen
't Is beter als je nog wat wacht
Want even later komt de nacht en schijnt de koele maan

De nacht is te koud, de maan te grijs
Toe neem me toch mee naar je hemelpaleis
Daar wil ik zijn, alleen met jou
En stralen in het hemelblauw
Ik heb je lief, zo lief

Als ik de aarde ga verwarmen
Laat ik haar leven in m'n armen
Van sterren weefde, ik het verre, ah het noorderlicht
Maar soms ben ik als kokend lood
Ik ben het leven en de dood
In vuur, in liefde, in alle tijden
M'n kind ik troost je, kijk omhoog
Vandaag span ik mijn regenboog
Die is alleen voor jou

Nee nooit sta ik een seconde stil
'k Wil liever branden neem me mee
Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil
Wanneer je vanavond gaat slapen in zee
Geen leven dat ik niet begon
En vliegen langs jouw hemelbaan
Je kunt niet houden van de zon
Ik wil niet meer bij jou vandaan

Ik heb je lief, zo lief
Ik heb je lief, zo lief
Ik heb je lief, zo lief
Ik heb je lief, zo lief
Ik heb je lief, zo lief

Evangelie Lucas 8, 22-25

Op een dag stapte Hij met zijn leerlingen in een boot en zei tegen hen: "Laten we naar de overkant van het meer gaan". Ze staken van wal, en tijdens de overtocht viel Hij in slaap.

Toen barstte er op het meer een storm los. De boot maakte water en zij raakten in nood. Ze maakten hem wakker en riepen: "Meester, meester! Wij vergaan!

Hij stond op en bestrafte de wind en het woeste water. Ze bedaarden, en het werd stil.

Hij zei: "Waar is jullie vertrouwen?"

Met schrik en verbazing zeiden ze tegen elkaar: "Wie is dat toch, dat zelfs wind en water naar zijn bevelen luisteren?"

Homilie

Voorbeden

Priester:

Laat ons nu stil worden en bidden tot God.

Hij hoort ons al van verre.

Hij verstaat wat niet gezegd kan worden

Antje:

God, als wij even stil worden in deze dagen,

Dan spreekt ons hart van Pascale

Het vertelt ons van wat we nog hadden willen doen, zeggen en horen,

Van gemiste kansen en van mooie dagen

Laat wat tussen ons gegroeid is veilig zijn in Uw behoedende hand

Laten we bidden.

God, als er deze dagen een stilte valt,

Dan gaat ons hart uit naar de familie van Pascale,

En naar allen die een sterke band met haar hadden.

Houd hen overeind en schenk hen hoop

Laten we bidden

Els:

God, als er deze dagen stilte valt
Dan denken we aan alle mensen die zwaar ziek zijn
Wees gij bij hen, help hen van het leven te maken wat ervan te maken is
Laten we bidden

God, als wij even stil worden in deze dagen,
Dan bedenken wij wat voor een vreemde
en soms wrange wendingen het leven kan nemen
help ons dan het leven ter hand te nemen
net zoals Pascale altijd deed
Laten we bidden.

Priester:

Heer, wij danken U voor alle vriendschap die van Pascale is uitgegaan
En voor de vrede die zij heeft gebracht.
Zij heeft zich aan U vastgehouden tot het einde toe
Neem haar dan ook op in Uw heerlijkheid.
Amen

Offerande

"Mijn Onsterfelijke", Evanescence

Ik ben zo moe van het hier zijn
In bedwang gehouden door mijn kinderachtige angsten
En als je weg moet gaan
Zou ik willen dat je gewoon ging
Omdat je aanwezigheid hier steeds blijft
En hij wil me niet alleen laten

Deze wonden lijken niet te genezen
Deze pijn is gewoon té echt
Er is gewoon zo veel dat de tijd niet kan wegvagen

Als je huilde zou ik je tranen wegvegen
Als je schreeuwde zou ik al je angsten laten weggaan
En ik heb je hand vastgehouden door deze jaren heen
Maar je hebt me nog steeds helemaal

Je boeide me vroeger
Met je terugkerende licht
Maar nu zit ik vast door het leven wat je achter liet
Je gezicht achtervolgt me in dromen die ooit fijn waren
Je stem, hij volgt al het redelijke in mij

Deze wonden lijken niet te genezen
Deze pijn is gewoon té echt
Er is gewoon zo veel dat de tijd niet kan wegvagen

Als je huilde zou ik je tranen wegvegen
Als je schreeuwde zou ik al je angsten laten weggaan
En ik heb je hand vastgehouden door deze jaren heen
Maar je hebt me nog steeds helemaal

Ik heb zo geprobeerd om mezelf te vertellen dat jij weg bent
En hoewel je nog steeds bij me bent
Was ik al die tijd alleen

Als je huilde zou ik je tranen wegvegen
Als je schreeuwde zou ik al je angsten laten weggaan
En ik heb je hand vastgehouden door deze jaren heen
Maar je hebt me nog steeds helemaal

" My Immortal", Evanescence

I'm so tired of being here
Suppressed by all my childish fears
And if you have to leave
I wish that you would just leave
'cause your presence still lingers here
And it won't leave me alone

These wounds won't seem to heal
This pain is just too real
There's just too much that time cannot erase

When you cried I'd wipe away all of your tears
When you'd scream I'd fight away all of your fears
I held your hand through all of these years
But you still have
All of me

You used to captivate me
By your resonating life
Now I'm bound by the life you left behind
Your face it haunts
My once pleasant dreams
Your voice it chased away
All the sanity in me

These wounds won't seem to heal
This pain is just too real
There's just too much that time cannot erase

When you cried I'd wipe away all of your tears
When you'd scream I'd fight away all of your fears
I held your hand through all of these years
But you still have
All of me

I've tried so hard to tell myself that you're gone
But though you're still with me
I've been alone all along

When you cried I'd wipe away all of your tears
When you'd scream I'd fight away all of your fears
I held your hand through all of these years
But you still have, all of me

"I'll Be Missing You", P Diddy

Yeah, dit hier(vertel me waarom)
Is voor iedereen, die iemand verloren heeft
Die ze echt liefhadden(kom op, bekijk het)

Het lijkt gisteren dat we de show stalen
Ik snoerde het lied aan, jij sloot de toeloop
Niet zo ver van het hangen op het blok voor deeg
Notorius(BIG-vert.)ze moeten weten dat
Het leven niet altijd is wat het lijkt (uh-uh)
Woorden kunnen niet uitdrukken wat je voor me betekent
Zelfs al ben je er niet meer, we zijn nog steeds een team
Door je familie zal ik je dromen vervullen(dat is waar)
In de toekomst, kan er niet op wachten het te zien
Als je de poorten voor me opent
Ik herinner me soms, de avond dat ze me mijn vriend afnamen(uh-huh)
Ik probeer het te laten vervagen, maar het speelt zich weer af

Als het echt is, zijn gevoelens moeilijk om te verbergen
Je kunt je al de pijn die ik voel niet voorstellen
Ik zou alles geven om de helft van je adem te horen(de helft van je adem)
Ik weet dat je je leven nog steeds leeft, na je dood

Elke stap die ik neem, elke beweging die ik doe
Elke dag, elke keer dat ik bid
Zal ik je missen
Als ik denk aan de dag dat je wegging
Wat een leven om te nemen, wat een verbond om te breken
Ik zal je missen

Ik mis je Big

Het is best moeilijk als je er niet bent(yeah)
Ik weet dat je naar me lacht vanuit de hemel(eheh)
Terwijl je naar ons kijkt als we voor je bidden
Elke dag bidden we voor je
Totdat de dag komt dat we je weer ontmoeten
Mijn hart is waar ik je bewaar mijn vriend
Herinneringen geven me de kracht die ik nodig heb(uh-huh)
Om verder te gaan
Kracht die ik nodig heb om te geloven
Mijn gedachten big, ik kan ze niet omschrijven(niet omschrijven)
Ik zou willen dat ik de tijd terug kon draaien
Wij in de Six, winkelend voor nieuwe kleren en schoenen
Jij en ik die naar de bioscoop gaan
Die hits scoren, podia die je krijgen
Ik kan nog steeds niet geloven dat je er niet meer bent
(kan niet geloven dat je weg bent)
Ik zou alles geven om de helft van je adem te horen(de helft van je adem)
Ik weet dat je nog steeds je leven leeft, na je dood

Iemand, vertel me waarom

Op een zwarte ochtend
Als dit leven over is
Weet ik
Dat ik je gezicht ga zien

Elke nacht die ik bid, elke stap die ik doe
Elke beweging die ik maak, elke dag
Elke nacht die ik bid, elke stap die ik doe
Elke dag die voorbij gaat
Elke beweging die ik doe, elke dag

Is een dag dat ik dichterbij kom
Bij het opnieuw zien van jou
Elke nacht die ik bid, elke stap die ik doe
We missen je Big, en dat zal niet ophouden
Elke beweging die ik maak, elke dag
Omdat we niet kunnen ophouden, dat is waar
Elke nacht die ik bid, elke stap die ik doe
Elke beweging die ik maak, elke dag
We missen je Big.

"I'll Be Missing You", P Diddy

Yeah, this right here (tell me why)
goes out to everyone that has lost someone
that they truly loved....(c'mon, Check it out....)

Seems like yesterday we used to rock the show
I laced the track, you locked the flow
So far from hangin' on the block for dough
Notorius they got to know that
Life ain't always what it seem to be (uh-uh)
Words can't express what you mean to me
Even though you're gone we still a team
Through your family I'll fulfill your dream (that's right)
In the future can't wait to see if you'll
Open up the gates for me
Reminisce sometime the night they took my friend (uh-huh)
Try to black it out, but it plays again
When it's real feelings hard to conceal
Can't imagine all the pain I feel
Give anything to hear half your breath (half your breath)
I know you still livin' your life after death

Every step I take, every move I make
Every single day, everytime I pray
I'll be missing you
Thinking of the day, when you went away

What a life to take, what a bond to break
I'll be missing you

(I miss you, Big....)

It's kinda hard with you not around(yeah)
Know you in Heaven smilin' down(yeah)
Watching us while we pray for you
Everyday we pray for you
Till the day we meet again
In my heart is where I keep you friend
Memories give me the strength I need(uh-huh)
to proceed
Strength I need to believe
My thoughts, Big, I just can't define(can't define)
Wish I could turn back the hands of time
Us and the six shop for new clothes and kicks
You and me tapin' flics
Makin' hits, stages they receive you on
Still can't believe you're gone
(can't believe you're gone)
Give anything to hear half your breath(half your breath)
I know you still livin' your life after death

Somebody tell me why...

One black morning
When this life is over
I know, I'll see your face

Every night I pray, every step I take
Every move I make, every single day
Every night I pray, every step I take
Every day that passes
Every move I make, every single day
Is a day I get closer
To seeing you again
Every night I pray, every step I take
We miss you Big;;; and we won't stop
Every move I make, every single day
Cause we can't stop... that's right
Every night I pray, every step I take
Every move I make, every single day
We miss you Big

Offergebed:

Grote God, rond brood en wijn vormen wij een gemeenschap die de liefde van Jezus wil gedenken.

Wij vragen U, mogen wij door onze deelname aan de Eucharistie, meer en meer toegroeien naar onze medemens en naar U.

Eucharistisch dankgebed

"Onze Vader", Corry Konings

Onze vader, boven in de hemel
geheiligd worde uw naam
uw rijk kome, uw wil zal geschieden
in de hemel en ook op aarde

onze vader, boven in de hemel
geheiligd worde uw naam
uw rijk kome, uw wil zal geschieden
in de hemel en ook op aarde

geef ons dagelijks brood, nu en morgen
en vergeef ons al onze schuld
zoals wij ook vergeven hun die schuldig zijn
en Heer, leidt ons niet in verzoeking
maar verlos u ons van al het kwade
want u is het rijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid

muziek

Onze vader, boven in de hemel
geheiligd worde uw naam
uw rijk kome, uw wil zal geschieden
in de hemel en ook op aarde

Onze vader, boven in de hemel
geheiligd worde uw naam
uw rijk kome, uw wil zal geschieden
in de hemel en ook op aarde

amen

Gebed om Vrede

Priester

Heer Jezus,
Gij die geweend hebt met hen die wenen
Gij die bewogen zijt met de treurenden,
Tranen wilt drogen, een steun en toeverlaat wilt zijn:
Schenk ons kracht om staande te blijven in Uw Vrede,
Om handen vast te houden, om samen te blijven
Wij vragen U dit omdat Gij ons kent,
Onze broeder en Heer.

Lam Gods

Communie

Priester

Vrienden, wij willen U nu uitnodigen om te komen eten van dit gebroken brood,
dit gezegend brood: het lichaam van Christus.
Hij die zegt: "Wie in mij gelooft, zal niet sterven,
Maar zal leven in eeuwigheid"

Allen

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
Maar spreek en ik zal gezond worden.

"Afscheid van een vriend", Clouseau

Alles is voorgoed gedaan
Als jij er klaar voor bent
'k Heb aan je zijde gestaan
Mijn God, ik heb je graag gekend
Ik blijf nu hier jij gaat naar daar
En daar is niet zover van hier
We spreken af, ik weet niet waar
En daar ontmoeten we elkaar

Zonder jou tikt de klok even snel
Maar de tijden veranderen wel
Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan
Weet dat je in m'n hart altijd blijft voortbestaan

Slaap zacht, je hebt het verdiend
Je vocht tot aan je laatste zucht
En ga, ga nu m'n vriend
En droom voor eeuwig opgelucht

Net zoals vroeger kom je wel terecht
Ik weet je vindt een thuis heel gauw
En ik herhaal wat jij me ooit hebt gezegd
In m'n hart blijf ik je trouw
Zonder jou tikt de klok even snel
Maar de tijden veranderen wel
Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan
Weet dat je in m'n hart altijd blijft voortbestaan

En ik weet ik zou dankbaar moeten zijn
Maar precies daarom doet het zo'n pijn

Zonder jou tikt de klok even snel
Maar de tijden veranderen wel
Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan
Weet dat je in m'n hart altijd blijft voortbestaan

"Ik mis je zo", Udo

De regen stroomt als tranen langs de ruit
'T is of de ganse hemel om je huilt
Ik voel me zo mistroostig als het weer
Ik mis je zo ik mis je meer en meer

'K herinner mij de tijd van jij en ik
Van d' allereerste tot de laatste blik
'K zie je nog altijd als verslagen staan
Toen ik vertelde dat ik weg moest gaan

Ik mis je zo ik mis je meer en meer
Ik zie je in mijn dromen keer op keer
Wie zegt me hoe en waar zie ik je weer
Ik mis je zo ik mis je meer en meer

Ik weet niet wat er mij toen heeft bezield
Te denken dat ik minder van je hield
'K besef nu dat het lang niet over is
Omdat ik jou nog alle dagen mis

Ik mis je zo ik mis je meer en meer
Ik zie je in mijn dromen keer op keer
Wie zegt me hoe en waar zie ik je weer
Ik mis je zo ik mis je meer en meer

Ik mis je zo ik mis je meer en meer
Ik zie je in mijn dromen keer op keer
Wie zegt me hoe en waar zie ik je weer
Ik mis je zo ik mis je meer en meer

Slotgebed: Peggy

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dichtdoen
en verpakken
in de goede gedachten
ter herinnering...

is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugd...

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waarde is
om niet te vergeten...

is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen
loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten...

Leven is
- vanaf zijn geboorte -
voortdurend afscheid nemen.
Loshaken
om voort te gaan.
Zichzelf verliezen
om zich te vinden.
Het risico te nemen
van de graankorrel
om vruchten voort te brengen

Afscheid nemen is het moeilijkste
in het leven.

Men leert het nooit.

Gelovigen nemen nooit afscheid
van het Leven.

Ward Bruyninckx

Dankwoord: Antje

Pascale was door veel mensen erg geliefd.
Ze was niet alleen een lieve echtgenote, fantastische mama en lieve dochter...
Ze was veel meer dan dat...
Ze was kleindochter, nicht, vriendin, kennis, collega, verpleegkundige,...
Ze had een gouden hart...
Ze gaf steeds het beste van zichzelf, eerst voor de anderen en dan pas voor zichzelf.

Dit dankwoord is gericht aan diegenen die Pascale en ons gezin in de afgelopen 19 maanden bijstonden.

Ik wil graag beginnen met Pascale zelf te danken.

Pascale, dank je wel ...

- voor je liefde
- voor al de jaren dat we samen waren
- voor al de mooie dingen die we samen deelden
- voor de strijd die je hebt gestreden
- voor alles en nog zoveel meer ...

Mart, dank je wel ...

- voor wie je bent
- voor de lieve, flinke dochter die je bent
- voor de mooie tekeningen en knutselwerkjes die je voor mama maakte
- voor van mama te houden van hier tot aan de zon en terug
- voor je flinke schoolresultaten
- voor alles en nog veel meer ...

Moeke en vake, dank je wel ...

- voor Pascale
- voor de liefdevolle zorg voor Pascale, Mart en mezelf
- voor jullie warme aanwezigheid
- voor alles en nog zoveel meer

In naam van Pascale en mezelf wil ik graag nog andere mensen bedanken.

Dank je wel ...

- aan alle familieleden, vrienden en kennissen
- aan de artsen en verpleegkundigen die haar verzorgden in het algemeen ziekenhuis St.-Dimpna
- aan haar huisarts
- aan de thuisverpleegkundigen
- aan Pallion
- aan de directie en collega's van ASQ labels
- aan allen die wij hier vergeten zijn...

Afscheidsgebeden: Priester

Hier staan wij dan voor de laatste keer met Pascale in ons midden.
Pascale, een mensenkind geliefd door ons,
Geliefd door God zo geloven wij,
Zo bidden wij,
Ten teken van onze hoop
Dat God aan Pascale en aan ons allen eeuwig leven zal geven.

Dank kan je uitzeggen in woorden zoals dit uur volop is gedaan.
Het kan ook in een oersymbool als water:
Water, levensstroom, vruchtwater van de geboorte,
Water dat zuivert,
Water waarin kinderen gedoopt worden,
Water dat in alle godsdiensten
Leven en dood met elkaar verbindt

Wij besprenkelen jou, Pascale,
Opnieuw met water
In de hoop en het geloof dat jouw leven
Verder gaat dan deze dag,
Dat je met ons verbonden blijft
In die eeuwige stroom van leven,
Waaraan ook wij deelnemen
Op onze gang door de wereld

Wij verbranden voor jou wierook
En zwaaien je onze lof en dankbaarheid toe,
Voor het licht dat jij in ons leven hebt gebracht.
Dat licht zullen wij op onze beurt doorgeven
Opdat je mag weten dat jouw leven
Niet tevergeefs is geweest.

En mogen we je toevertrouwen aan de gloed van het vuur
In de overtuiging dat leven altijd verder gaat,
Altijd maar door,
Door alle onmacht en sterven heen

Muziek